

Zondag 9 maart 2025

Voorganger : ds. Jan Struik uit Eibergen  
Lector : Mineke Brouwer  
Organist : Johan de Vries  
Collectiedoel : Kinderfonds MAMAS  
Liederen : Zie borden  
Lezingen : Zie borden

## Bij de dienst

In een lange opsomming van regels horen we in Lucas 6, hoe we ons hebben te gedragen als volgeling van Jezus. Als we zeggen te luisteren naar Jezus, dan gaat dat gepaard met verplichtingen, die nauwelijks te houden zijn of zelfs door niemand altijd te doen zijn. Want wie heeft zijn vijand lief? Wie geeft zonder onderpand een lening aan iemand? Wie draait haar andere wang toe, als je net op de andere geslagen bent?

Ga dat maar eens vertellen aan Oekraïne! En als Trump dat indirect eist van dat land en van de bewoners van Gaza, dan druist dat in tegen elk gevoel van rechtvaardigheid!

Als tegenverhaal horen we van Jozef, die geleden heeft onder de vijandigheid van zijn broers, maar in ons Bijbelgedeelte (Genesis 45) komt het goed, is er verzoening, ontdekt Jozef, dat het zo heeft moeten zijn, dat hij in Egypte terecht zou komen.

Kortom: hoe leven we met die twee kernregels uit Lucas? 1. De gulden regel: Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen. 2. Wees barmhartig, zoals jullie Vader barmhartig is.

## Agenda:

Wo. 19 maart	Geloven Samen	14:00
Di. 25 maart	Vergadering bezoekgroep	14:00
Wo. 26 maart	Sobere maaltijd	18:00
Di. 1 april	Vergadering diaconie	10:00
Wo. 2 april	Taakgroep Eredienst	14:00
Zo. 13 april	Passievesper	16:30
Vr. 25 april	Filmavond in Activiteitscentrum Woudrust	19:30

Alle vergaderingen/bijeenkomsten worden in De Ark gehouden, tenzij anders vermeld.

## Informatie dienst op 16 maart 2025

Voorganger : S. Rienstra uit Barsingerhorn  
Lector : Ciska Groeneveld  
Organist : Johan de Vries



Collectiedoel Diaconie

Kinderfonds MAMAS

Een hart voor kinderen in nood



Kinderfonds MAMAS is een Nederlandse stichting die zich inzet voor kwetsbare kinderen in Zuid-Afrika. Opgericht in 2002, is de organisatie geboren uit de noodzaak om kinderen die in extreme armoede leven, te voorzien van basisbehoeften zoals voedsel, onderdak, en onderwijs. De naam 'MAMAS' verwijst naar de moeders en verzorgers in de Zuid-Afrikaanse gemeenschappen die dagelijks hun best doen om deze kinderen te ondersteunen.

Kinderfonds MAMAS is om kinderen een betere toekomst te bieden door hen te helpen opgroeien in een veilige en liefdevolle omgeving. Dit wordt bereikt door het ondersteunen van lokale projecten die gericht zijn op onderwijs, gezondheidszorg, en sociale ontwikkeling. Kinderfonds MAMAS speelt een cruciale rol in het leven van duizenden kinderen in Zuid-Afrika. Door hun toegewijde inspanningen biedt de organisatie deze kinderen de kans op een betere toekomst.

Uw steun kan het verschil maken in het leven van een kind. Samen kunnen we ervoor zorgen dat elk kind de kans krijgt om te groeien en te bloeien.

Laten wij Kinderfonds Mamas steunen door uw bijdrage te geven tijdens de collecte of deze over te maken op het volgende rekeningnummer:

NL88 RABO 0333 0073 28 t.n.v. Diaconie gemeente Thomas

Alvast hartelijk dank voor uw gift!

Wilt u meer informatie? Kijk dan op hun website: [kinderfondsmamas.nl](http://kinderfondsmamas.nl)

Onze Jarigen:

De jarigen t/m 15 maart leest u hieronder.

*Onze hartelijke felicitaties zijn voor:*



## Toelichting liturgische schikking eerste zondag 40 dagentijd 2025

In deze veertigdagentijd horen we hoe Jezus zijn weg gaat vanuit de kracht van Gods liefde.

Gekozen is voor een boomstronk als symbool van kracht.

Op deze eerste zondag tonen we verleiding en verzoeking. Als symbool van verleiding zien we mooie gele bloemen, die schitteren boven de stenen en het zand van de woestijn.



“Sta in je kracht

Jezus laat zich niet verleiden door de glans en schittering die hem getoond worden.

Sterker dan alle machten is de kracht van Gods liefde.

Sta in die kracht”.

## IJslandzondag

Wat een geweldige IJsland dag hebben we afgelopen zondag beleefd!

De activiteitencommissie had dit in samenspraak met onze Jantina voorgesteld. Wat boffen we dat ze daar 7 jaar gewoond heeft, ze nam ons echt mee naar 'haar' IJsland! Wij hebben de uitwerking als prachtig ervaren. De dienst daar zat 1 IJslands lied in met een hele aanstekelijke melodie, zo aanstekelijk zelfs, ik zat naast Rita en wij hadden beiden moeite om niet mee te gaan klappen, in ieder geval deinden we mee. Bij een songfestival heb je weleens moeite om het winnende liedje na te zingen. Nou dit niet hoor, een geweldige melodie die goed bleef hangen. De tekst van het lied was zo aansprekend, dat onze Jantina daar de hele preek op had gebaseerd. We zijn allemaal gasten in hotel aarde. En hoe ervaren wij het verblijf, allemaal verschillend. Hoe lang verblijven wij in het hotel, gedragen wij ons? Mengen wij ons tussen de andere gasten of trekken we ons terug? Zo eenvoudig, maar zo goed gevonden!

Daarna werd er in de kerk koffie geschonken met Hjonabandsaela, een IJslandse plaatkoek. Een hele leuke opstelling, tafeltjes tussen de stoelen in. In die koek was rabarber verwerkt en dat maakte de koek zo lekker! Er was goed op los gebakken, want ondanks dat we met ruim 50 mensen waren, bleek er voldoende te zijn. Daarna de lunch, nou die mocht er ook zijn hoor! Groentesoep met veel ballen en IJslandse soep en die was toch lekker! Grof gesneden wortel, aardappel en koolraap, maar wat zo'n lekkere smaak gaf was het schapenvlees. De soep werd uitgeserveerd.

Daarna mochten de mensen in de benen komen en konden ze zelf hun bordje gaan vullen met witte sandwiches met zalm, bruine met kaas, opgerolde pannenkoekjes met jam, roggebrood met haring en melk of water. En dat alles stond keurig op statafels, afgedekt met plastic folie. En als toetje: Skyr met vloeibare slagroom en een laagje suiker. Niet door elkaar roeren, maar een schepje skyr en daar een beetje slagroom bij, om je vingers bij af te likken.

Daarna kwam de IJslandse film Rams. Een film waarin veel aan je eigen fantasie werd overgelaten, maar die heel pakkend was. Twee broers, Gummi en Kiddi, fokken een heel bijzonder schapenras. Het zijn burens, maar ze hebben door een onduidelijk conflict al 40 jaar niet met elkaar gesproken. De noodzakelijke berichten worden via de hond uitgewisseld. Bij een schapenkeuring, waaraan prijzen verbonden waren, wint het schaap van Kiddi de eerste prijs, met een half puntje verschil en die van Gummi, de tweede. Het verschil, iets sterkere rugspieren. Gummi zint op wraak en brengt het gerucht de wereld in dat de kudde van zijn broer scrapie heeft, een veeziekte verwant aan BSE.

Wanneer de autoriteiten onderzoek doen en vaststellen dat er inderdaad scrapie heerst kondigt de regering aan dat alle 147 schapen moeten worden afgemaakt. In een poging te redden wat er te redden valt, verbergt Gummi nog wat van zijn dieren in een kelder. De broers moeten samenwerken om deze schapen veilig de bergen in te brengen, om zo hun goede ras te beschermen en te voorkomen dat ook deze schapen worden afgemaakt. De tocht om de schapen in het donker en door de sneeuw naar bergen te brengen is moeilijk en zwaar. Dit wordt prachtig in beeld gebracht. De film eindigt met de scene dat de broers samen in een door Kiddi gegraven kuil in de sneeuw liggen, nadat Gummi ten val is gekomen in een sneeuwstorm en onderkoeld is geraakt. Kiddi probeert Gummi op te warmen en zegt "Het komt allemaal goed". Een ontroerend einde van een pakkende film!

Daarna hadden we best trek in een glaasje Hauwerter appelsap van Age en vol trots schonk hij dat zelf in. Daarbij kregen we een stukje gedroogde stokvis, dat was het enige waar sommige mensen wat moeite mee hadden. Een pracht dag dus! Een LGL dag, een Lekker, Gezellige Leuke dag, waarin Jantina ons ook over haar persoonlijke ervaringen in IJsland vertelde. Wat is het volgende land?

Ik kan alleen maar over Rotterdam praten en dan krijgen jullie alleen maar gebraden uierboord, ook lekker hoor, maar een beetje weinig. Of een combinatie van lekkernijen uit verschillende steden, bijvoorbeeld Bossche bollen en Jan in de zak. Misschien iets om uit te werken...?

Tot slot nog alle mensen bedankt die achter de schermen heel hard hebben gewerkt. De Ark was weer ingericht, al het serviesgoed opgeruimd en in de kerk kon zo weer een dienst beginnen. Dat is samenwerking!

Lieve groet, Joke



PASSIEVESPER op Palmzondag in de kerk van Oostwoud, 13 april 2025, aanvang 16.30 uur

De zeven kruiswoorden  
van César Franck en Charles Gounod



Nieuwe West-Friese Cantorij o.l.v. Tineke Broers  
pianist - Johan Gootjes  
voorganger – ds. Chris Mataheru

## Ingezonden bericht

Er was de laatste tijd mogelijk wat onduidelijkheid ontstaan over de werkzaamheden van onze koster. Het College van Kerkrentmeesters kan u mededelen dat Aris per 1 maart, wegens zijn gezondheid, zijn werk als koster heeft beëindigd. Op een latere datum zullen we hem nog in het zonnetje zetten.

Heel hartelijk bedankt voor de mooie bos bloemen en verjaardagskaart die mijn man mocht ontvangen voor zijn 80ste verjaardag.

Wij genieten er nog steeds van.....Met mij gaat het beter, maar het lopen is jammer genoeg verslechterd door die neuropathie, kan niet meer veel lopen.

Lieve groeten van Edi en Lucie Hinterer



*Zeven Kruiswoorden  
Zeven vespers in de veertigdagentijd  
Zeven woensdagen van 19.00 - 19.30*

5 maart  
Vader vergeef het hun

12 maart  
Heden zul je met Mij in  
het paradijs zijn

19 maart  
Vrouw, zie uw zoon

26 maart  
Mijn God, waarom heb je Mij verlaten

2 april  
Mij dorst

9 april  
Het is volbracht

16 april  
Vader in uw handen beveel  
ik mijn Geest

*Protestantse Kerk Wognum  
Raadhuisstraat 15  
Protestantse Gemeente Het Vierkant & Westfriese Ekklesia*



Voor de website PG Thomas:  
scan de QR – code!

Rekening Diaconie: NL88 RABO 0333007328

Rekening Collecte munten, Kerkbalans en bijdragen: NL95 RABO 0373725183

Rekening Kerkrentmeesters: NL13 RABO 034425020

